

ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ

Είναι κάτι που παρατηρούμε όλοι όσοι κινούμαστε στη γειτονιά μας: οι μετανάστες που άλλοτε ζούσαν δίπλα μας, τριγυρούσαν στους ίδιους δρόμους με μας ή δούλευαν εδώ, είναι πια σχεδόν εξαφανισμένοι. Όχι, δεν έφτασαν στον τόπο προορισμού τους ταξιδεύοντας με ένα καράβι από το λιμάνι της Πάτρας· άλλωστε κάποιοι απ' αυτούς δεν είχαν καμιά τέτοια πρόθεση και ήθελαν να φτιάξουν τη ζωή τους εδώ. Όσοι δεν έκαναν τη χάρη στους λιμενόμπιατσους και κατάφεραν να μην πνίγουν στα φαρμακονήσια και τις λευκάδες έρχονται αντιμέτωποι με τη δεύτερη επικείριση (ψυχολογικής αλλά και φυσικής) εξόντωσής τους, αυτή τη φορά μέσα στην ενδοχώρα του ελληνικού κράτους: τις φασιστικές επιχειρήσεις-σκούπες του Ξένιου Δία που μαζεύουν και κρατούν φυλακισμένους στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης/κέντρα κράτησης χιλιάδες μετανάστες. Έγκλειστοι πίσω από ψηλούς τοίχους και συρματοπλέγματα, εντελώς απομονωμένοι από την υπόλοιπη κοινωνία, συνεχώς επιτηρούμενοι από δεσμοφύλακες και με άθλιες συνθήκες διαβίωσης που

πολλές φορές οδηγούν στο θάνατο και την αυτοκτονία. Και χωρίς να ξέρουν πότε θα βγουν από και αφού αυτό βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους. Για ποιο λόγο; Επειδή υπάρχουν. Ούτε καν επειδή έχουν διαπράξει κάποιο άλλο ποινικό αδίκημα πέρα από το ότι απλά υπάρχουν χωρίς να έχουν χαρτιά. Το κράτος αρνείται να τους δώσει χαρτιά και μετά τους φυλακίζει επειδή δεν έχουν χαρτιά. Μήπως είναι παράλογο το ελληνικό κράτος; Φυσικά και όχι! Με το να τους κρατάει παράνομους με το ζόρι και φυλακισμένους στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσπαθεί να πετύχει ακριβώς αυτό που θέλουν τα μικρά και μεγάλα αφεντικά, οι μπάτσοι, οι φασίστες και οι μαφίες. Να είναι σε τέτοιο βαθμό υποτιμημένοι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ευάλωτοι, όσο το δυνατόν πιο διαχειρίσιμοι. Οι φυλακισμένοι μετανάστες όμως, αντίθετα με τη μίζερη ελληνική πραγματικότητα, εξηγείρονται ενάντια σε εκείνους που προσπαθούν να τους αρπάξουν κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια

κι ενάντια στην βαρβαρότητα που βιώνουν καθημερινά αντιμετωπίζοντας την ωμή και χωρίς φτιασίδια καταστολή του κράτους. Και φυσικά συμμετέχουν σε αυτή τη βαρβαρότητα είναι και όσοι δε θέλουν μετανάστες στη γειτονιά τους. Οι υπόλοιποι, όσοι και όσες βιώνουμε καθημερινά στο πετσί μας την εκμετάλλευση από τα αφεντικά, το κράτος και τους λακέδες τους, έχουμε χρέος να μη σιωπήσουμε σε αυτό το έγκλημα που συντελείται δίπλα μας. Κι αφού κάποιοι άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν από τις διαλυμένες χώρες του και να έρθουν εδώ είτε ως περαστικοί είτε για να μείνουν, είναι χρέος μας να κάνουμε τη ζωή τους όσο το δυνατόν πιο εύκολη και των κάθε είδους ρατσιστών όσο γίνεται πιο δύσκολη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα αυτής της κοινωνίας είναι ο ρατσισμός και η θανάσιμη αδιαφορία της πλειοψηφίας της για τη βαρβαρότητα που κερδίζει έδαφος.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΟΥ ΔΙΑ

συνέλευση ενάντια
στο φασισμό

κρατικό, παρακρατικό
και κοινωνικό



antifapatra.wordpress.com
antifaprotovoulia@gmail.com
Πάτρα, Μάρτης 2014

συμμετέχουν στην συνέλευση:

Σαμποτέρ
Antifa ska

Antifa Wall
Αντιφασιστικός πυρήνας Αγ.σοφίας- Νόρμαν

+αντιφασίστρες/τριες
Αγκιτάσια